

Hallo!  
Ik heet **Hans**. Ik ben 9 jaar  
en ik ga jullie wat vertellen over  
**Duitsland**

De Brandenburger Poort

Ik woon in Berlijn, de hoofdstad. Sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945 was mijn land in tweeën verdeeld: West-Duitsland en Oost-Duitsland. In Berlijn stond zelfs een muur die de stad in tweeën deelde. In 1989 werd Duitsland herenigd en braken de Berlijners de muur af met hamers en houwelen.

Mijn huis is  
gebouwd door het Bauhaus,  
de eerste heel moderne  
architecten van de  
20ste eeuw.

**EEN GELEERDE**

**Albert Einstein** had  
evenveel fantasie als genialiteit. Hij  
heeft de **relativiteitstheorie** ontwikkeld.



De twee torens van de  
**Herdenkingskerk**, de één  
een ruïne en de ander  
hypermodern (met de  
bijnamen 'de rode  
stok' en 'de  
holle kies').

Naam die je  
het vaakst hoort:  
**Schmidt**

**LEUKE  
SCHATTEN**

Noten en dennenappels  
die men een gouden  
kleur geeft om de kerst-  
boom te versieren.

**KINDER CHOCOLADE**

Voor de verrassingseieren  
de oorsprong van de Italiaanse  
Kinder.

Een klein meisje van 9 jaar,  
**Mercedes Jellinek**, gaf haar  
naam aan de beroemde  
Duitse auto, de **Mercedes**.

**EEN UITVINDING: DE ZEPPELIN**







Wanneer men een tand verliest, gebeurt er in Duitsland niets bijzonders, maar we bewaren onze tanden wel in een zeer mooi 'tandendoosje'.



Franz Von Lenbach

Er zijn ....

De kleine herder



soorten worst in Duitsland

EEN RECEPT

**KERSTSTERREN**

5 eiwitten – 500 g gemalen hazelnoten – 500 g poedersuiker – 30 g kaneel – stervormpje – Garnering: 250 g suikerglazuur – 2 eetlepels citroensap

Sla het eiwit stijf. Voeg daar beetje bij beetje de suiker aan toe en blijf een paar minuten kloppen. Doe de noten, de kaneel en het citroensap erbij. Maak er een deegbal van. Rol dit deeg uit tot 1 cm dik. Snijd de sterren uit (stop de vorm regelmatig in koud water zodat het deeg niet blijft plakken). Leg de sterren op een beboterde plaat. Laar 5 minuten in een voorverwarmde oven bakken (ovenstand 8, 240°). Glaceren: meng 250 g suikerglazuur met 2 eetlepels citroensap en dompel daar de nog warme sterren in.

SNOEP

**Marsepein**  
Amandelspijs met pure chocolade cromheen



HET ONTBIJT

Koffie met melk  
Vleeswaren Pretzel Donker brood



Muesli (verschillende soorten granen met gedroogd fruit)

Op het bierfeest in München wordt in twee dagen 900 000 liter bier gedronken.



Eén keer in ons leven krijgen we een heel grote zak snoep mee, wanneer we voor het eerst naar de grote school gaan, de 'Schultute'.



EEN GEDICHT

DE ERLKÖNIG

Wie rijdt daar zo laat door de storm en de nacht?  
Het is de vader met zijn kind.  
Hij draag het kind in zijn armen, hij houdt het goed vast, hij houdt het warm.  
"Mijn zoon, waarom ben je zo bang, waarom verstop je je gezicht?"  
- Vader, zie je dan niet de Erlkönig, de Erlkönig, mer zijn kroon en lange haren?  
- Mijn zoon, dat is een nevelsliet.  
Kom, lieve kind, kom met me mee!  
Wij zullen samen zulke mooie spellerjes spelen!  
Talrijke geëmailleerde bloemen schitteren op de oever; mijn moeder heeft talrijke gouden jurken.  
"Vader, vader, hoor je dan niet wat de Erlkönig me belooft?"  
- Rustig maar, rustig maar, mijn kind; het is de wind die door de droge bladeren ritselt.  
Lief kind, wil je me volgen?  
Mijn dochters zullen goed voor je zorgen!  
Mijn dochters zullen 's nachts met je dansen.  
Zij zullen je wiegen, zij zullen je laten slapen.  
Bij hun gedans en hun gezang.  
"Vader, vader, zie je dan niet de dochters van de Erlkönig in die donkere plek?"  
- Mijn kind, mijn kind, ik zie ze wel; het zijn oude wilgen die grijs lijken.  
Ik hou van je, ik vind je mooi en als je niet komt, gebruik ik geweld.  
"Vader, vader, hij pakt me beet!"  
De Erlkönig doet me pijn!  
De vader rilt, hij spoort zijn paard aan, hij houdt het kind vast dat zucht; hij komt thuis bang en verdrietig; het kind in zijn armen is dood.

Johann Wolfgang von Goethe

Iedereen houdt van muziek! Als klein kind leren we al een instrument bespelen. Misschien zijn er daarom zoveel beroemde Duitse componisten: Bach, Beethoven, Wagner, Schumann, Brahms.



EEN LIEDJE

**I Händchen klein**

Hansje trekt alleen de wijde wereld in met stok en hoed en een blij gemoed. Zijn moeder woude zeer zij heeft nu geen Hansje meer Hansje trekt alleen de wereld in.

DE STAD VAN HET SPEELGOED

In de stad Neurenberg wordt al eeuwenlang het mooiste speelgoed in de wereld gemaakt.



Op 11 november vieren wij Sint-Maarten. Wij maken lampions en 's avonds is er een groot houtvuur op het schoolplein.

