

Hallo! Ik heet Vaclav.
Ik ben 11 jaar en ik zal jullie
wat vertellen over

Tsjechië



Ik woon in
PRAAG, de hoofd-
stad, de gouden stad, de
stad met de honderd torens, waar overal
standbeelden waken. De dichter **Rainer Maria
Rilke**, die er geboren werd, zei daarover het volgende:
"Het is heel makkelijk om een kind te zijn in dit land.
De dingen waar andere kinderen vaak moeite mee hebben
en zich niet kunnen indenken, vind je hier op elke straathoek,
op elk uur van de dag. Tijdens een wandeling ontdek je achter
elke oplichtende kerk de
afspiegeling van gouden
licht; op de pleinen hoor
je nog de welluiden-
de stem van de
vorsten van
weleer."

Naam die je
het vaakst hoort:

Novák

Met **Pasen** maken de jongens zweepjes van wilgentakken en
zitten ermee achter de meisjes om hen eieren afhandig te maken.

SNOEPIES

LENTILKI, flikjes pure chocolade
die bedekt zijn met een laagje
gekleurde suiker.

Ik voel me nooit
op mijn gemak als ik door
de poorten van het
paleis loop!

MIJN HUIS



EEN SCHILDERIJ



Twee kinderen van Joseph Capek (1917)

Lentilky

EEN LIEDJE



*De kat glipt door het gat,
De hond door het raam,
Als het niet regent,
Worden we niet nat*

EEN GEDICHT

DE REISDUIF

*Zwaai met een witte zakdoek
Wie afscheid neemt
Elke dag is er iets
Dat eindigt
Iets dat geweldig is.*

*De reisduif slaat
De lucht van haar vleugels
Op de weg naar huis
Hopend, wanhopig,
Keren we altijd terug*

*Voeg je tranen
En lach met je ogen.
Elke dag is er iets
Dat begint
Begint iets
Dat geweldig is.*

Jaroslav
SEIFERT
(1902-1986)

LIEVELINGSPORT



IJSSCHAATSEN

We zijn dol op oude marionetten, die bewogen worden aan touwtjes, en op novellen, die omgezet worden in beelden voor film of televisie. De beroemdste films zijn die van **Jiri TRNKA** (1912-1969).

EEN HELD

De brave soldaat **SCHWEJK**, hier als marionet, is onze nationale held. Hij gedraagt zich als een idioot, maar hij is iedereen te slim af! **Jaroslav Hasek** schreef zijn avonturen in 1912.



Het land van de marionetten ... En van de kinderboeken. De Tsjechen hebben schitterende kinderboeken geschreven en geïllustreerd.



EEN VERTELSE



MONSTERS

die de kinderen bang maken



BOGEYMAN

GROOT-BRITTANNIË

'Lief zijn want anders neemt de BOGEYMAN je mee!' Dat wordt gezegd tegen Engelse kinderen om ze rustig te houden. Ook van hem weet niemand hoe hij eruitziet, want niemand is ooit teruggekomen!