



Hallo! Ik heet Leo, ik ben 8 jaar en ik ga jullie wat vertellen over

# België

Wij hebben twee heel verschillende gebieden, waar niet dezelfde taal gesproken wordt: Vlaanderen en Wallonië.

**Koning Albert en koningin Paola**

België is een koninkrijk dat wordt geregeerd door koning Albert en zijn charmante koningin Paola. Wie in een gezin als zevende zoon of zevende dochter op rij wordt geboren, mag de koning vragen om zijn of haar peetvader te zijn.



**Groot** of klein? Je voelt je een mier als je in het Atomium naar boven gaat. Het is een museum dat een reproductie is van een ijzeratoom dat 165 miljard keer uitgegroot is.

Ik woon in Brussel, een heel mooie oude stad met in het midden de Grote Markt. Bij feesten wordt de grond van dat plein met een bloementapijt bedekt.

**EEN HELD**

**TIJL UILENSPIEGEL**

Eigenlijk komt hij uit Duitsland. Hij werd bekend door de schelmenstreken die hij uithaalde bij de Spaanse troepen, die in die tijd, de 16de eeuw, het land overheersten.

**KATTENKWAAD**

Je legt muntstukken op de rails en als de tram voorbijkomt, geeft dat vonken.



### Manneke Pis

Dit kleine bronzen jongetje is een van de beroemdste beelden in de wereld. Al meer dan 300 jaar staat hij te plassen op de hoek van de Stoofstraat in Brussel. Hij heeft meer dan 400 kostuums die geschonken zijn door zijn bewonderaars uit alle tijden en landen.



### HET ONTBIJT



Praline  
Pistolet  
Rozijnenkoek

**ANTWERPEN**

Is de stad van de diamanten. Er worden er daar heel veel verkocht, gekocht en geslepen.

**MMMM!**

Iedereen is gek op friet met mosselen!

## Striphelden: allemaal Belgen



Lucky Luke van Morris



Blake en Mortimer van Edgar P. Jacobs

**Kuifje en Bobbie en hun vrienden van Hergé**  
KUIFJE EN BOBBIE © HERGÉ/CASTERMAN



**Bollie en Billie van Roba**

België is ongetwijfeld het Europese land waar de beroemdste striphelden vandaan komen. De stripboeken worden in Brussel in het zonnetje gezet, waar een heel groot museum aan hen gewijd is.

*(Het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal Zandstraat 20, 1000 Brussel)*



**Suske en Wiske van W. Vandersteen**



Een paar helden van Franquin: **Robbedoes en Marsupilami**



**De Smurfen van Peyo**



**Guust Flater**

**Kwabbernoot**

# Het land van de feesten

Ze zeggen dat er in België minstens één keer per week een folkloristisch feest is. De mensen verkleeden zich, maken muziek, er zijn optochten door de straten en alles is zoals in de Middeleeuwen.



**GILLES DE BINCHE**

(van 1 tot 3 maart). Hun hoeden lijken op die van de Inca's en wegen een paar kilo. Zij lopen in een optocht en laten hun belletjes rinkelen en hun klompen klepperen. Zij gooien sinaasappels en snoep naar de menigte.

**EEN RIJMPJE**

Als de avond valt  
Komen zwarte zwanen  
Of donkere feeën  
Uit de bloemen, de dingen, uit ons,  
Het zijn onze schaduwen.

*Charles van Lerberghe*

**ROLLEKE BOLLEKE ROLLEKE BOLLEKE**

De kinderen laten zich van een duin afrollen en roepen 'rolleke bolleke rolleke bolleke'.



Reuzenbaby's in Borgerhout

Een schilderij waarop de grote Vlaamse schilder Rubens (1577-1640) zijn twee zonen, Albrecht (15 jaar) en Nicolaas (11 jaar), geschilderd heeft.



In België wordt veel aan duivenmelken gedaan, het africhten van postduiven.



De avonturen van de Vier Heemskinderen en hun toverpaard Beiaard zijn niet vergeten. Hun leven lang vochten zij voor vrijheid tegen Karel de Grote.



Namen die je het vaakst hoort:  
**Janssens en Peeters**  
(Vlaanderen)  
**Legrand**  
(Wallonië)



LEUKE SCHATTEN

Mesheften, schelpen die in het zandwinkeltje op het Belgische strand dienstdoen als pasmunt. De kinderen verkopen zelfgemaakte papieren bloemen.

**Ik heb de zon!**

Ik heb de zon zien zak-ken in-de zee. Ik heb de zon zien zak-ken in-de zee. Ik heb de zon zien zak-ken in-de zee. Ik heb de zon zien zak-ken in-de zee.



**COUGNOUS**

1/2 liter melk – 50 g bakkersgist – 4 eieren + 1 om mee te bestrijken – 4 eetlepels opgeloste suiker – 1 kg meel -175 g boter – 12 rozijnen.

Los in een glas de gist op met een beetje melk. Meng met 4 eieren, een snuifje zout, de 4 eetlepels opgeloste suiker en de rest van de melk. Meng goed. Doe beetje bij beetje het meel erbij. Laat het rijzen tot het tweemaal zo veel is. Verdeel het deeg in 6 delen voor 6 cougnous. Maak de vorm en leg ze goed uit elkaar op een beboterde plaat. Bestrijk met geklopt ei en stop de rozijnen erin als ogen. Laat bakken in een voorverwarmde oven op ovenstand 7, 220° gedurende 40 minuten.

Dit is mijn huis!  
Zo zijn er heel veel in België gebouwd rond 1900. Men noemt deze stijl 'art nouveau'.

**SNOEP**

**Weer friet!**  
Maar nu van heel zure vruchtenpasta met een laagje suiker.

