



Hallo! Ik heet Pitti.
Ik ben 5 jaar en ik ga jullie wat vertellen
over
Luxemburg
Ik ben het kleinste kind uit dit boek en mijn
land is een van de kleinste EU-landen.

Ik woon in de stad Luxemburg, de hoofdstad die vol staat met oude kastelen, wallen, bruggen (93!) en kelders.



Het houten paard van Joseph Kutter

Kegelen is ons nationale spel.



Voor het **feest van Genêt** verkleeden alle inwoners van de stad **Wiltz** zich als bloemen en lopen in optocht door de straten.



'Zockerstangen', suikerstokken waar je een scherpe punt moet aan zuigen.

RTL

Radio Télé Luxem bourg verzorgt uitzendingen Duits, het Frans, Nederlands en het Luxemburgs.



Mijn huis aan de oever van de Alzette.



HET ONTBIJT



Ontbijt-plank (heel belangrijk)

EEN LEGENDE



De heilige **Sint-Hubertus** was op jacht diep in een bos in de Ardennen toen hij een groot hert zag met een stralend gouden kruis in zijn gewei. Het dier vroeg hem met de stem van God zich te bekeren en zijn leven te beteren.

Met **Chandeleur** (Lichtmis) gaan kinderen de winkels en huizen langs. Zij hebben kaarsen in hun hand en zingen steeds hetzelfde liedje. Ze krijgen dan geld en snoep.



Op 4 december, het feest van **Sainte-Barbe**, de beschermheilige van de mijnwerkers in Dudelange, het rode land, laten mijnwerkers stukken berg ontploffen en drinken ze liters bier.

Voor Pasen lopen we drie keer per dag met ratels rond. Zij vervangen de klokken die naar Rome zijn.



SPAREN

De kinderen krijgen heel jong al een spaarpot om ze te leren sparen. Meestal wordt er op nieuwjaarsdag geld in gestopt door de volwassenen. Later gaat het geld meestal meteen naar de spaarbank.



Naam die je het vaakst hoort:
Thill

Een telrijmpje

Komt een mannetje aangekropen



Klëmmt en mäunchen d'trapen crip



Tinge-lingeling

Kluig, Kluig, Kluig



Toc Toc Toc

Toc, Toc, Toc



Raampjes open

D'lueden op



Deurtje open

Heigeet et eran



Dag mevrouw!

Bonjour, Madame