

# NOG MONSTERS!

## DE WOLF

FRANKRIJK



Kinderen zijn bang voor de WOLF, dezelfde die Roodkapje en haar grootmoeder heeft opgegeten. In de verbeelding van de kinderen ziet hij er zeker een stuk gemener uit dan de wolven in de dierentuin; die zien er helemaal niet gevaarlijk uit, zeker wanneer ze jongen hebben.

## SCHWARZE MANN

DUITSLAND



De SCHWARZE MANN, de zwarte man die in de kelders van de huizen woont, is heel eng. Hij verschuilt zich in de duisternis en houdt zich klaar om arme kinderen te grijpen die zich alleen op de trap wagen.

# BABOULAS

GRIEKENLAND



Griekse kinderen die niet braaf geweest zijn, bedreigt men met BABOULAS. Niemand weet hoe hij eruitziet, maar hij moet wel héél eng zijn!

# STALLO

FINLAND



De STALLO is een ijsmonster uit het Hoge Noorden. Met zijn bevroren adem doet hij de mensen sterven van de kou en vervolgens verslindt hij ze met zijn tanden van ijs. In de zomer op de toendra (als ze er zeker van zijn dat ze hem niet zullen ontmoeten) spelen de kinderen uit Lapland het 'spel van Stallo': een van hen, de reus Stallo, zit achter zijn vriendjes aan. Wie gegrepen wordt, mag op zijn beurt Stallo spelen.

# POOKA

IERLAND



Het liefst denk je niet te veel aan de verschrikkelijke POOKA, een man zonder hoofd op een paard zonder hoofd die rondrijdt als het stormt op de heide. Maar kleine Ieren zijn het bangst voor een REUSACHTIGE VLOEDGOLF die hen met huis en al kan opslokken.

# KRAKONOCH'

POLEN, TSJECHIË



Tussen Polen en Tsjechië, in het gebergte waar de reuzen leven, woont KRAKONOCH', een monster met onvoorspelbare gedragingen. Zijn humeur hangt af van de natuurkrachten. Zo kan hij een groep alpinisten verpletteren met een lawine of een verkleumd kind onder de sneeuw redden door er een lentebries over te blazen.

GOUDEN PALM  
VOOR HET LIEFSTE MONSTER

# MUCA COPATARICA

SLOVENIË



Is MUCA COPATARICA echt een monster?  
Dit wezen sluipt 's nachts in de kamers van de kinderen die niet opgeruimd hebben. Alles wat rondlingert, neemt ze mee: schoenen, kleren, speelgoed... en zelfs knuffeldieren!

GOUDEN PALM VOOR  
HET MEEST AFSCHUWELIJKE  
MONSTER

# KROJEMANCHEN

LUXEMBURG



Tegen de kinderen in Luxemburg zegt men niet boven het water te gaan hangen voor KROJEMÄNCHEN, de ergste, de kampioen van alle boemannen in heel Europa! Dit verschrikkelijke monster heeft een haak in plaats van een hand. Daar kan hij kinderen mee grijpen in een meer of rivier, maar ook in bad en zelf op de wc!