



KLEINE EUROPEANEN

PARCBOOKS



NICOLE LAMBERT



Voorwoord

Kinderen zijn overal! Met hun guitige ogen bieden zij ons een kijk op onze landen zoals wij ze nog nooit hebben gezien: ongewoon, grappig, en zo anders door al die dingen die je als kind ziet en die door het potlood van Nicole Lambert voor ons weer tot leven worden gebracht.

Voor het eerst zijn hier, zoals in een kist vol bontgekleurd speelgoed, al die gewoonten, versjes en verhaaltjes bijeengebracht, kortom de hele belevingswereld van een kind. Zo krijgen wij een goed beeld van het specifieke karakter en de charme van alle landen van Europa.

In haar reizen door de kindertijd die ons van land naar land voeren, neemt Nicole Lambert ons mee naar een wonderbaarlijke wereld waarin de diep verborgen dromen, het verdriet en plezier van onze kindertijd weer naar boven komen.

Voor 'KLEINE EUROPEANEN', een geheel nieuwe benadering van een dergelijke reis, zijn veel ongebruikelijke documentatie en onderzoek nodig geweest.

Het resultaat is een boek met zoveel verschillende indrukken dat het lezen een avontuur wordt, of men nu voorin, middenin of achterin begint. Het is een boek dat nooit verveelt, zelfs niet na het vele keren gelezen te hebben.

Bij het omslaan van de bladzijden worden wij niet alleen meegevoerd op een boeiende ontdekkingsreis, maar begrijpen wij ook beter wat andere mensen zo bijzonder maakt. 'KLEINE EUROPEANEN' is daarom niet alleen een mooi boek, maar in de eerste plaats een prachtig idee ...

Jean-Christian Proteaux
Raadgever in Europese communicatie