

Hallo! Ik heet Epp.  
Ik ben 10 jaar en ik  
zal jullie wat  
vertellen  
over

# Estland

Estland is een vlak land aan de Oostzee.  
Ik woon bij de hoofdstad **TALLINN**, een stad die dateert uit de Middeleeuwen en tegelijk modern is. Bijna de helft van mijn land is bedekt met bossen. Wij houden erg veel van de natuur en de bomen.

VALU  
PUNANAHKADELE!

Kom op indianen!



Dit is de beroemde kreet van **TOOTS**, een van onze favoriete literaire helden. Hij viel de indianen niet aan, wel de leerlingen van de Duitse school aan de overkant.

## LIEVELINGSFEESTEN

Wanneer een kind geboren wordt, planten we een boom, zijn 'levensboom'. Om te vieren dat Estland toetrad tot de Europese Unie, hebben we een miljoen bomen geplant.

De feesten volgen elkaar op, maar lijken niet op elkaar: voor Sint-Maarten, als er nog geen sneeuw ligt, zijn we heel donker gekleed. Voor Sint-Catharina, zijn we helemaal in het wit, vermits alles wit is!

**MARDILAU**  
10 november  
Sint-Maarten



Wij gaan in groep aankloppen aan de deuren van de huizen. We zingen liedjes waarin we vertellen dat we koude voeten en oren hebben, omdat we van ver komen. Om ons te troosten, geven de mensen ons geld en snoepgoed.

**KADRILAU**  
25 november  
Sint-Catharina



Op Kerstmis leggen de ouders kabouterjes in de pantoffels van de kinderen. Aan hen vragen ze welke geschenken ze willen.



Mijn huis

De sauna, waar de hele familie zich ontspant en zich verwarmt.



Het ogenblik waarop we lang gewacht hebben, is wanneer de zwaluwen terugkomen na de winter.

De kleuren van onze vlag zijn daaraan ontleend: zwarte vleugels, een witte buik en een blauwe hemel.

Onze familienamen zijn vaak de namen van bomen:



## BERENBROEK



Als het koud is, doen wij onze berenbroek aan, de **KARUPUKSID**. In werkelijkheid is dat een zelfgebreide onderbroek die een beetje kriebelt.

In de klas trekken we ze uit. En we hopen maar dat de jongens zich niet laten zien.

De leerlingen werken hard in de klas. Ze leren al heel jong met de computer werken.



## LEUKE SCHATTEN



Nog een geschenk van de bomen: kastanjes die we roosteren en die we warm meenemen in onze zakken ...

## MMMM!



**LILY**, gevulde chocolaatjes met fruitpasta.

We drinken ook berkensap.



Thuis doen we wel veel dingen: we breien en maken heerlijke conserven voor de winter.

