



Hallo! Ik heet Bridgid.
 (maar ze noemen me 'Brid'). Ik ben
 10 jaar en ik ga jullie wat
 vertellen over **Ierland**
 Ik woon op het platteland
 vlakbij Dublin.

Ierland is een woest en prachtig land met oude kastelen, heel oude legenden, hartelijke mensen en een paar spoken...

EEN RIJMPJE
 Ik beklag een man zonder koe,
 Ik beklag een man zonder schaap,
 Maar een man die geen paard heeft
 zal moeite hebben om
 lang op
 aarde te blijven.
 Oud liedje van de Araneilanden.

LEUKE SCHATTEN
 Fraaie pluimen die we vinden in bossen en velden.



Nationale sport
HURLING



Ierland is het land van de grote gezinnen. Gemiddeld hebben ze 5 kinderen per gezin.



Is het waar dat ze in Ierland wanneer je een vraag stelt, altijd met een andere vraag antwoorden?

Wie heeft dat gezegd?

In Ierland moet je als je een ekster tegenkomt, altijd groeten. Als je dat niet doet, brengt het ongeluk.

'Dag mevrouw de ekster'



De Shamrock, symbool van Ierland

EEN LIEDJE
 (in het Gaelic)



De haan kondigt de dag aan.
 De haan kondigt de dag aan.
 Het paard in de stal
 begint te hinniken
 en de haan kondigt de dag aan.

Naam die je
het vaakst hoort:

O'Connors

HET SAINT PATRICK FEEST



Op de dag van Saint Patrick, de schutspatroon van Ierland, verkleeden we ons in het groen en vieren we feest. We eten kalkoen met spruitjes en apple-pie met vanille-ijs. We bellen vrienden die ver weg zijn.

...dat **Cuchulain**, de grootste held van Ierland, de zoon van de zonnegod Lug, het zo warm had als hij van een gevecht thuiskwam, dat men hem zeven tobbes ijswater bracht. Hij ging in de eerste zitten die meteen kookte, dan in de tweede, en ook in de derde ... Pas in de zevende voelde hij zich opgefrist en kon je weer bij hem in de buurt komen.

...dat de **Banshees** fecën zijn die de dood aankondigen van leden van dezelfde familie.

...dat meneer **Gulliver**, de held van Jonathan Swift, heel wat vreemde reizen heeft gemaakt. Een reis naar het land van de dwergen, een reis naar het land van de reuzen ...

...dat de jaloerse **Aoife**, de tweede vrouw van koning Lir, de kinderen van haar man in zwanen veranderde.

HET ONTBIJT



Weten jullie waarom Ierse truien van die ingewikkelde patronen hebben? Omdat het schipperstruien waren. Als man gevonden werd en ze wisten niet wie het was, dan namen ze zijn trui mee aan land. Bepaalde steken hoorden bij een bepaalde streek, een bepaald dorp ... Aan de laatste toer kon je zien welke vrouw de trui gebreid had.

In Ierland vertellen de mensen ...



De Keltische harp is het symbool van Ierland.

Een **bull's eye** of stierenoog, een snoepje dat naar pepermunt smaakt.

