



Hallo! Ik heet Giovanni,  
maar ze noemen me  
**Gigi Italië**

Ik ga jullie wat vertellen over  
Ik ben 9 jaar en ik woon in Rome.

Rome is de stad waar de hele wereld van droomt. Als in een dik geschiedenisboek vind je daar de herinneringen aan de tijd van de keizers, de eerste christenen, de prachtige dingen uit de Renaissance en het Vaticaan, de kleinste staat ter wereld en de staat waar de paus woont.

Het Colosseum is een enorm amfitheater uit de Oudheid waar 50 000 tot 100 000 mensen de gladiatorenvechten bijwoonden.



Naam die je het vaakst hoort:  
**Rossi**



Wie jukt als hij zijn hand in de mond van de waarheid steekt, kan maar beter oppassen dat ze niet wordt afgebeten!

Wij hebben vulkanen die nog werken.



**EEN RIJMPJE**

**Complot tegen de vriendelijke tovenaar**

Hou maar op met zeuren  
Je hebt hier niets te zoeken.  
Je hoort niet bij ons volk.  
Je bent in het verkeerde bos.

*Giorgio Caproni*

Omdat hij van zijn vader slakken moest eten, klom de jonge baron Côme du Rondeau toen hij 12 was in een boom en kwam er nooit meer uit. Zo begint het prachtige boek van Italo Calvino, 'De baron in de boom'.



Domenico Ghirlandaio



In winkels krijg je snoepjes bij het wisselgeld.

De **Ferrari**, de auto waar alle jongens van dromen.



Er zijn meer dan 500 particuliere tv-zenders in Italië.



**PIZZA**

Voor 6 personen: 250 g meel – 30 g bakkersgist – 200 g mozzarella – 8 tomaten – 1 dikke plak ham in kleine stukjes gesneden – 100 g ansjovisfilets – een half glas olijfolie – zout – een paar olijven. Eerst zet je de oven op de hoogste stand. Daarna meng je meel, gist, zout, 1 lepel olijfolie en 1 lepel water door elkaar tot je een soepel deeg krijgt. Rol het deeg heel dun uit op een beborderde ovenplaat. Leg daarop de in plakken gesneden tomaten, de mozzarella in kleine plakjes, de ansjovis, de ham en de olijven. Laat 15 minuten bakken in een heel hete oven.



Het verhaal van Pinocchio is geschreven door iemand uit Firenze, Collodi (Carlo Lorenzini) in 1883.



Onze grote liefde: La mamma

Zijn jullie echt wel lief geweest??

La BEFANA is een van de lelijkste heksen in de wereld (misschien heeft ze daarom wel een masker op?). Op 6 januari brengt ze de lieve kinderen snoep en kadootjes en de andere kinderen pikzwarte kool.



Bij elke maaltijd eten wij pasta. Marco Polo, een ontdekkingsreiziger uit Venetië, nam het recept mee uit China in de 14de eeuw.

Fate La Nanna

Fate la nanna e possiate dormire.  
*Doe een dutje en probeer te slapen*  
 il letto sia fatto di rose e di viole  
*Moge het bed gemaakt zijn van rozen en viooltjes*  
 e la coperta di penne di pavone;  
*En het donsdeken van pauwenpluimen*  
 fate la nanna belli occhi di sole.  
*Doe een dutje, mooie zonneogen!*

Ninna nanna, ninna nanna  
*Ninna nanna, ninna nanna*  
 Il bambino é della mamma,  
*Het kindje is van zijn mama*  
 della mamma é di Gesù:  
*Van zijn mama en van Jezus...*  
 il bambino non piange più.  
*Het kindje huikt niet meer!*



ONTBIJT



Chocolademelk Koekjes



Alle kinderen sparen en ruilen kleefprentjes? voor albums, vooral die van voetballers!

ONTBIJT



In Venetië verkleedt iedereen zich voor het carnaval.

MIJN HUIS



Als klein jongetje was Leonardo da Vinci

(1452-1519) al geniaal. Hij werd een van de grootste schilders uit die tijd, maar ook architect, beeldhouwer, wetenschapper en uitvinder. Bovendien was hij heel mooi, grappig, goed in alle sporten, een uitstekend musicus en een sierlijk danser.



Lievelingssport: VOETBAL



DE TOREN VAN PISA  
 Werd niet met opzet zo gebouwd, maar elk jaar zakt hij wat schever.

