



Hallo! Ik heet Rok.
Ik ben 7 jaar en ik zal jullie
wat vertellen
over

Slovenië

Mijn land is een groene schatkamer in hartje Europa.
In het noorden heeft het hoge bergen die afdalen naar zee
en het kijkt uit op Venetië. Ik woon in **LJUBLJANA**, de
hoofdstad, wat 'teerbeminde' betekent.

Mijn hond is een **KRASEVEC**, een Sloveense
herdershond.

In de weiden fokken we beroemde witte paarden,
de **LIPPIZANERS**.

LIEVELINGSBOEK



Dat zijn de avonturen
van **KEKEK**,
geschreven door
JOSIP VANDROT
(1883-1940). Kekek is
een jonge, moedige
schaapherder die altijd
goedgehumerd is.
Hij is niet bang om
te vechten met de boze heks
PEHTA of de verschrikkelijke
reus **BEDANC**.

EEN LIEDJE

Ringa ringa raja
opaatje koud komt eraan
Hij brengt snoepjes mee
En veelkleurige ballons

Voor mama de pantoffels
Voor papa drie dassen
Voor mij een slee
Voor de lange winteravonden

Vorig jaar heeft hij beloofd
Dat hij niet te laat zou zijn
Bij zonsondergang
Komt hij over de
bergen aan.



DRIE DECEMBERMANNEN

In december
worden de
kinderen vreselijk
verwend. Eerst
is er **MIKLAVZ**,
Sinterklaas, die
op 6 december
geschenken en
snoepgoed brengt.

Maar toen Slovenië nog onderworpen was aan het commu-
nistisch regime, dat kerkelijke figuren afwees, werd Sinterklaas
vervangen door **DEDEKMRAZ** (opaatje koud), die op
31 december geschenken uitdeelde. De laatste jaren is de
KERSTMAN gekomen uit het Westen. Zijn feest valt op 25
december en hij brengt ook al geschenken mee. Uiteindelijk
hebben de Slovenen maar hun drie decembermannen
behouden. De kinderen krijgen
nu drie keer cadeautjes: op 6,
25 en 31 december.

LIEVELINGSFEEST



Vastenavond
met optochten en vreemde
maskers die gesneden worden
uit hout.



In het **TRIGLAV**-gebergte vertelt men
nog de legende van **ZLATOROG**, de gems
met de gouden hoorns die de schat van
de oude Slaven bewaakte.

LEUKE SCHATTEN



Bos-
bessen

MMMM!

POTICA, een heel
lekkere grote taart!



Naam die je het
vaakst hoort
NOVAK

EEN MYSTERIE



In de eeuwigdurende duisternis
van de onderaardse grotten
verbijgt zich een vreemd dier: de
PROTEUS ANGUINUS. Dit 25 cm lange
dier lijkt op een slang met poten, het heeft
een bleekroze, naakte huid en rode
kleuwen. Zijn nutteloze ogen
verdwijnen bij de geboorte. Het voedt
zich met larven en kleine diertjes en
soms eet het zijn eigen jongen op.
Het kan een hele tijd, wel tien
jaar lang, overleven zonder
eten en het kan honderd
jaar oud worden.

KIKI, heel zachte
karamelbonbons met een
heerlijk fruitsmaak.

