

Hallo! Ik heet Reinis en ik ben 11 jaar. Ik zal jullie wat vertellen over

# Letland

Mijn land ligt aan de Oostzee, tussen Estland en Litouwen. Heel dicht bij de hoofdstad **RIGA** is de natuur ongerept en er zijn veel heuvels, meren en bossen waar duizenden dieren leven.

We zijn dol op Pasen, we bouwen roetsjbanen om eieren naar beneden te laten glijden. Het ei dat het verst rolt, heeft gewonnen. De eieren worden gekleurd met boomschors of uienvelletjes,

maar we kunnen ze ook versieren met heel ingewikkelde wastekeningen. De hele familie doet mee!

Op Pasen moet je ook schommelen, dat is heel belangrijk.

Het komende jaar zal dan licht zijn en de oogst overvloedig.

## GESCHENKEN

We krijgen twee geschenken: één op onze verjaardag en het andere op onze feestdag. We kijken op de kalender om geen enkele vriend te vergeten.



## WORSTELAARS

We zijn dol op de verhalen van **LACPLESIS**, een supermens met magische krachten. Hij had een geheim: al zijn kracht zat in zijn oren. Als hij die kracht verloor, was hij zwak als een baby.



Net voor Kerstmis vieren we **KEKATAS**; verkleet in gekke kleren trekken we in groep naar de burens. We maken daarbij veel kabaal om boze geesten te verjagen.

## LEUKE SCHATTEN

We gaan paddestoelen plukken!



## MMMMM!

Snoepjes die gevuld zijn met fruitpasta en die op keien lijken.



## EEN BOEK



Al op heel jonge leeftijd lezen we de avonturen van **ZILUKS**, door Margarita Staraste.

## BLOEMEN



Het madeliefje is onze nationale bloem. Op 1 september schenken alle kinderen bloemen aan hun leraars. Maar opgelet! Nooit een oneven aantal, want dat is voorbehouden voor het kerkhof!

Naam die je het vaakst hoort

**LIEPINS**

## LIEVELINGSFEEST

Om de vijf jaar heeft het **ZANGFEEST** plaats. Duizenden zangers nemen deel aan een groots concert. Net als in onze buurlanden Estland en Litouwen leren we zingen op heel jonge leeftijd. Ons volkslied heet 'God zegene Letland'

