



Mijn blauw-witte huis, vol met bloemen en fruit.

Hallo! Ik heet Andreas en ik ben 8 jaar. Ik zal jullie wat vertellen over **CYPRUS**

Cyprus is een groot eiland in de oostelijke Middellandse Zee. Sinds de oorlog van 1974 is het verdeeld in twee delen; het ene Grieks, het andere Turks. Wij hopen dat we snel weer herenigd zullen worden. De geschiedenis van Cyprus is er een van invasies, veldslagen en de herinneringen van gaande en komende volkeren. Men vindt er prehistorische en Griekse beelden, Romeinse mozaïeken, burchten van de kruisvaarders, Byzantijnse kerken, Turkse keramiek en viersterrenhotels.

Wij dansen in het rond en doen alsof wij bang zijn van de wolf, 'Lycos'.



De sterkste herinnering is die aan **APHRODITE**, de godin van de schoonheid, die geboren werd uit het schuim van de golven op de oevers van Paphos.

EEN LIEDJE

PERPATO PERPATO
ik stap, ik stap
MES TO DASOS,
Door het bos
OTAN O LYCOS,
Wanneer de wolf
DIEN I NE DO,
Er niet is
LYKE, LYKE, ISE DO?
Wolf, wolf, ben je daar?



In de bergen schilderen de monniken iconen, beelden van God en de heiligen. Iconen zijn heel belangrijk voor ons. In elk huis vind je er. Er branden kaarsen voor en we zoenen ze.



Als wij een tand verliezen, dan gooien we hem over het dak en roepen:

"Ik stuur jou een tand van been, stuur mij een tand van ijzer, opdat ik zou kunnen bijten op hard brood en been!"



Naam die je het vaakst hoort: **IOANNOU**



Als het winter wordt, maken onze oma's sloffen voor ons. Vanbinnen zijn ze gevoerd met schapenvacht en er zit een kwastje op, net als op de schoenen van de evzones, de Griekse soldaten.

PANAYIAMOU!

PANAYIAMOU!

We zeggen het de hele tijd
PANAYIAMOU!
Als we bang zijn,
Als we vallen,
Als er iets gebeurt.



LIEVEVINGSFEEST

MMMMM!

We zijn dol op **KARYDAKI**, gekonfijte noten in siroop, en op chouchouko met rozijnen en amandelen.



LEUKE SCHATTEN



Kleine witte schelpjes die we vinden op het strand. Er zit al een gat in, dus we kunnen er makkelijk kralen van maken.



Dat is 15 augustus, het feest van Maria. Dan trekken we de bergen in, vaak naar het klooster van Kykko. We picknicken en op een reuzenbarbecue roosteren we heel lange lamsbrochetten met kruiden. Deze **SOUVLES** zijn minstens een meter lang en overheerlijk.

