

Kleine Europeanen



Handwritten names in a circular compass rose:
KIK, Kasia, Jonke, Václav, Pekka, Anoska, Gediminas, REWIS, Sabine, Monika, Hans, ingrid, Nicola, Masha, BRID EPP, Leo, Rikke, Nelli, Notii, Anneke, Gigi, NUNO, William, Gwiltam

* landen die deel uitmaken van de Europese Unie

Grenzen van Europa



Dit boek neemt jullie mee op ontdekking naar alles wat kind-zijn zo leuk maakt in het verruimde Europa: snoepjes (niet de snoepjes van de volwassenen, maar die welke men koopt na school), de liedjes die we leren als kind, waar we mee lachen en waar we bang van zijn, de naam van plaatselijke heksen en het woord om 'plasje' en 'poep' te zeggen in andere talen, wat er gebeurt met Kerstmis en wat er gebeurt als we een tand verliezen.

Dit is het eerste boek dat op deze manier de landen gaat verkennen en dat een deurtje openmaakt dat recht naar het hart gaat. Een boek dat zal doen lachen en dat zal verbazen, maar dat bovendien bijzonder waardevol is, bijvoorbeeld om spreekbeurten voor te bereiden, huiswerk te maken of klasfeestjes te organiseren.

PARCBOOKS

