

Hallo! Ik heet Gediminas.
Ik ben 8 jaar en ik zal jullie
wat vertellen
over **Litouwen**



EEN RONDEDANS

KLEINE GEORGIUS, KLEINE MEESTER
Jur-ge-li, mei-stre-li mo-kik sa-so va-kas
Oju vat-kat rap da-ry- kit, kat Jur-ge-lis da-ro

Kleine Georgius, kleine meester, leert de kinderen nieuwe dingen aan.

En jullie, kinderen, doe alles na wat kleine Georgius jullie zal voordoen.

De kleine meester in het midden maakt een beweging die de andere dansers moeten nadoen. Daarna duidt hij een andere kleine meester aan die zijn plaats inneemt.

AMBER, ook wel het goud van de Oostzee genoemd. Bij springvloed ontdekt men het op het strand. In stukjes versteende hars vindt men soms insecten die miljoenen jaren oud zijn!



MMMM!
We zijn dol op **SARKOTIS**, onze nationale taart.

Litouwen, de meest zuidelijke Baltische staat, is een land van duinen en stranden, van oude versterkte steden op heuvels, van meren en rivieren. Ik woon in de wondermooie hoofdstad Vilnius waar zoveel herinnert aan het verleden dat men het 'Rome aan de Oostzee' genoemd heeft.

Namen die je het vaakst hoort
KAZLAUSKAS
PETRAITIS

ONZE HELDEN



LIEVELINGSSPORT

Elastiek-springen, doen we van de televisie-toren.

Stephonas **DARIUS** en Stasys **GIRENAS** waren twee onverschrokken piloten die in 1932 probeerden om met hun kleine vliegtuig, de Lituanica, van New York naar Litouwen te vliegen. Hoewel ze in vreemde omstandigheden vlak bij hun eindbestemming neerstortten (men denkt dat ze neergeschoten werden), zijn ze voor alle Litouwse jongeren een toonbeeld van moed.



Palmzondag. De zondag voor Pasen maken we in Vilnius schitterende takken met palmen en gedroogde bloemen.

LIEVELINGSSNOEP

BURBULIAI
Aantrekkelijke, lichtzure snoepjes, gevuld met een poeder die prikkelt op de tong.



VERHALEN VAN OMA

Onze boeken zijn tijden van ijs
Wit, wit, eindeloos wit.
De kinderen in de huisjes,
Luisteren, als de dag erop zit,
Naar verhalen.

Mensen verdwaald in de sneeuw,
De zon met vlechten kortgeregen,
En naar warme landen,
Is een pompoen opgestegen.

Men praat er over wolven en witte beren,
Over het noodlot en duivelse streken,
En water welt hoog op
Een zilveren put ten-top.

De dwergen slapen onder de vlokken,
De vissen onder het ijs,
De heks loopt over de sneeuw
En veegt alle sporen uit in 't grijs.

Het weesmeisje is lief,
De stiefmoeder slecht,
Maar oma is naar dromenland,
En de verhalen aan hun eind aanbeland.

Salomeja Neris

Net zoals onze buren de Esten en de Letten zijn we dol op zingen. Er bestaan talloze folkloristische liedjes. En elk kind heeft wel zijn lievelingslied!

In de bossen leeft de zwarte ooievaar, die veel zeldzamer en schuwer is dan zijn neefje, de witte ooievaar.



Ons lievelingsfeest is **RASA**, de Sint-Jansnacht, die de meest magische nacht van het jaar is. We vlechten kronen met bladeren en we steken grote vuren aan. Als de zon ondergaat, beginnen we te zingen, te dansen en over houtstapels te springen, zoals onze voorouders dat ook deden toen we nog heidens waren.

HET MYSTERIE VAN DE VAREN
Men zegt dat op het feest van Sint-Jan de varens bloeien om middernacht. Naar verluidd bloeit de bloem in een oogwenk open en sterft ze daarna weer af. Als men ze ziet, zal men het hele jaar geluk hebben. Iedereen, maar vooral geliefden, gaan er naar op zoek. Sommigen zijn er zeker van ze gezien te hebben, anderen vragen zich af of ze gedroomd hebben.

