

Hallo! Ik heet Ingrid. Ik ben 6 jaar en ik zal jullie wat vertellen over Zweden



Zweden is even vrolijk als zijn vlag: geel als de zon, blauw als de lucht... Blauw als de ogen van de kinderen, geel als hun blonde haren. Ik woon in de hoofdstad **Stockholm**, 'de stad tussen bruggen'. Ik vind mijn huis best leuk, maar tijdens het weekend trek ik met mijn ouders de natuur in, want daar zijn we dol op. In Zweden mag iedereen wandelen, zijn tent neerzetten, bessen en paddestoelen plukken waar hij wil: het is ALLEMANSTRÄTTEN. Enkel de tuintjes rond de huizen en de bebouwde akkers zijn privé-terrein.



De vissende Lisbeth van Karl Larsson (1853-1919), een belangrijke Zweedse schilder. Hij schilderde zijn lievelingsonderwerpen: zijn zeven kinderen, zijn vrouw, zijn huis. In die tijd vertegenwoordigden ze het ideale Zweedse gezin.



HET LAND VAN DE ZONDERLINGE MEISJES

In Zweden zijn de meisjes van niets bang, zoals Pipi Langkous, de heldin van Astrid Lindgren's boeken. Pipi doet alles waar ze zin in heeft: ze woont helemaal alleen in een vreemd huis, met enkel een paard en een aap als gezelschap. Zij is heel rijk, heel sterk en heel brutaal. Met haar vele sproeten, haar grote schoenen en haar zelfgemaakte jurk ziet ze er bepaald apart uit. Haar vlechtjes staan kaarsrecht op haar hoofd, net als de hoorns van een vikinghelm. Ze stamt dan ook af van de vikings.



Terwijl Pipi een fictief personage is, heeft koningin Christina (1626-1689) wel degelijk geleefd. Toen zij zes was, volgde zij haar vader op. Toen zij acht was, sprak zij vlot Latijn en Oudgrieks. Toen zij twaalf was, schreef ze brieven naar Descartes. Ze weigerde altijd koppig te trouwen (iets wat een koningin normaal gezien niet doet). Toen zij achtentwintig was, had zij genoeg van de macht: ondanks de smeekbeden van haar volk schonk ze de kroon aan haar neef en ging ze in Italië wonen.



Koning Karl Gustav

Koningin Silvia



Toen Selma Lagerlöf in 1906 "NIELS HOLGERSSONS wonderbare reis door Zweden" schreef, het verhaal van een jongetje dat op de rug van een wilde gans zijn land ontdekt, dacht ze dat het een gewoon handboek aardrijkskunde voor de vierde klas zou worden. In werkelijkheid werd "Niels" een van de beroemdste kinderboeken in de wereld.



TWEE UITVINDINGEN



Tijdens de lange pooldag in het noorden gaat de zon nooit onder. Het lijkt wel of ze op de horizon stuitert in een eigenaardig licht.



Naam die je het vaakst hoort:
Svensson

Tijdens de zomer nemen we ons mandje van berkenschors en gaan we in de natuur allerlei **bessen** zoeken: blauwe bosbessen, aardbeien, zwarte bessen, frambozen, aalbessen en **poolbessen**, een soort oranjekleurige braambessen met een heerlijke smaak die enkel in het Hoge Noorden groeien.

MIJN HUIS



Het kleine huisje aan het meer waar we onze weekends doorbrengen.



Wij zijn geen Lappen...

...wij zijn Samen. Dat is onze echte naam!

Wij leven boven de poolcirkel en ons leefgebied strekt zich uit over Zweden, Finland en Noorwegen. We vissen, fokken rendieren en kappen hout. Wij verplaatsen ons op sneeuwscoters.

HET BESTE ONTBIJT VAN HET JAAR



Op de ochtend van onze verjaardag krijgen we ontbijt op bed, samen met geschenken en een verjaardagstaart.

SNOEPGOED

POLKAGRIS



De nacht is donker hier
Rond de boerderijen en
De huisjes
Verwijderd de zon zich van de aarde.
Rond de aarde die
De zon verlaat
Blijven enkel schaduwen
Die men werpt.

In ons donkere huis
Bij het licht van de kaarsen
Verschijnt
De H. Lucia
De H. Lucia



De Zweedse sport bij uitstek is een soort tocht waarbij iedereen, bewapend met kaart en kompas, zijn weg moet terugvinden in de natuur en een bepaald parcours moet afleggen (bij aankomst moet men zijn kaartje laten knippen).



In Zweden hoort men overal TACK, TACK, TACK. Wat is dat? Wees gerust: het is niet het geluid van machinepistolen, want dat hebben de kinderen niet: speelgoed dat aanzet tot geweld mag immers niet verkocht worden.

... In werkelijkheid betekent 'TACK' 'bedankt' in het Zweeds. En omdat men er heel beleefd is, hoort men dat woord voortdurend tijdens gesprekken.

We verzamelen paardjes in bewerkt hout, die vervaardigd worden in de provincie Dalarna.



Op de ochtend van de donkere 13de december ziet men processies voor de H. Lucia. Het meisje dat Lucia verpersoonlijkt, loopt voorop, getooid met een kroon van kaarsen. Haar eredames houden een kaars in de hand. Ze gaan in de huizen, de straten, de scholen, de ziekenhuizen, de kantoren ... en dragen het licht uit (Lucia komt van het Latijn 'lux' = licht)! Zij zingen en bieden koffie en heerlijke 'brioches' met saffraan aan.

In de donkere, stille nacht
Hooft men in alle kamers
Fladderende vliegels.
Kijk: Op onze drempel
Staat iemand te kijken
Gehuld in wit, kaarsen
Op het hoofd
De H. Lucia
De H. Lucia

De duisternis zal dra verdwijnen
In het dal van de aarde
Dan zal zij ons zeggen
Een buitengewone boodschap
Weldra zal de dag verschijnen
Onder een rozerode lucht
De H. Lucia
De H. Lucia

